



Het huis van Bahá'u'lláh in Tákur

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

De geboortedag van Bahá'u'lláh

Bahá'u'lláh, een Arabische titel die “de Heerlijkheid van God” betekent, werd op 12 november 1817 geboren in Teheran, Iran. Hij behoorde tot de adel van Perzië. Vanaf Zijn vroegste kinderjaren onderscheidde Hij Zich onder Zijn verwanten en vrienden, in wijsheid, intelligentie en als bron van nieuwe kennis.

Onderzoek het bewonderenswaardige gedrag van de Profeten, [...] misschien zult u dan de vogel van het menselijk hart doen wegvliegen van de verblijfplaatsen van onachtzaamheid en twijfel naar het nest van geloof en zekerheid, en volop drinken van de zuivere wateren van aloude wijsheid en deelhebben aan de vruchten van de boom van goddelijke kennis.



Zicht op de stad Teheran (1852)

Een openbaring van God

In Teheran werd Bahá'u'lláh in een kerker geworpen die bekend stond als de Zwarte Put, berucht vanwege de bedorven lucht en de volslagen duisternis. Het was in deze gevangenis dat Hij de eerste tekenen ontving van een goddelijke openbaring binnenin Hem.

De alwetende geneesheer houdt Zijn vinger op de pols van de mensheid. Hij stelt de ziekte vast en schrijft in Zijn onfeilbare wijsheid het geneesmiddel voor. Ieder tijdperk heeft zijn eigen problemen en ieder mens zijn persoonlijk streven. [...] Bovendien heeft Hij in ieder tijdperk en iedere cyclus, een goddelijke Boodschapper gezonden om de ontmoedigde en wanhopige zielen weer tot leven te wekken met de levende wateren van Zijn woorden.

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017



Bagdad en de rivier de Tigris

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

Bahá'u'lláh verklaart Zijn zending

In april 1863 verbleven Bahá'u'lláh en Zijn metgezellen gedurende twaalf dagen in een tuin aan de oever van de rivier de Tigris. Bahá'u'lláh maakte aan Zijn metgezellen bekend dat Hij de Beloofde was, voorspeld door de Báb en in alle heilige Boeken ter wereld.

Ieder scherpziend oog kan in deze Dag het ochtendgloren van Gods Openbaring waarnemen... Zo krachtig zijn de stromende wateren van goddelijke barmhartigheid, dat Hij die de Dageraad is van de tekenen Gods en de Openbaarder van de bewijzen van Zijn heerlijkheid, openlijk en zonder terughoudendheid omgaat en zich onderhoudt met de volkeren en geslachten der aarde... De poorten van genade staan wijd open voor alle mensen.



De kamer van Bahá'u'lláh

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

Brieven naar de leiders van de wereld

Vanaf 1867 schreef Bahá'u'lláh brieven naar de koningen en leiders van de wereld, onder wie keizer Napoleon III, koningin Victoria, keizer Wilhelm I, tsaar Alexander II, keizer Franz Joseph, paus Pius IX, sultán 'Abdu'l-'Azíz en de Iraanse leider Náşiri'd-Dín Sháh.

In de overvloed van Onze genade en goedertierenheid hebben Wij in het bijzonder voor de heersers en leiders van de wereld datgene geopenbaard wat bevorderlijk is voor veiligheid en bescherming, rust en vrede, opdat wellicht de mensenkinderen gevrijwaard zullen blijven voor het kwaad van onderdrukking. [...] Laat het middel voor orde niet de oorzaak worden van wanorde, en het instrument voor eenheid niet de aanleiding tot onenigheid.



Gevangenis in 'Akká

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

Een indrukwekkende citadel

Sultan 'Abdu'l-'Azíz verbande Bahá'u'lláh in 1868 en zond Hem naar de Ottomaanse gevangenisstad 'Akká (Israel), zo'n afgelegen bestemming dat men dacht dat Zijn religie hier zeker zou uitdoven. De groep van ongeveer 70 familie-leden en volgelingen werd met Bahá'u'lláh in de citadel van 'Akká opgesloten.

Aldus laat de Nachtegaal u vanuit deze gevangenis Zijn roep horen. Hij heeft slechts deze duidelijke boodschap te brengen. Al wie dit wenst, kere zich van deze raad af en al wie dit wenst, kieze de weg naar zijn Heer.[...] Want mensen gaan dwaalwegen, verstoken van het vermogen God met eigen ogen te zien of met eigen oren Zijn melodie te horen. Aldus werd hun bijgeloof een sluier tussen hen en hun eigen hart en weerhield het hen van het pad van God.



Het huis van 'Abbúd in 'Akká

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

Bahá'u'lláh openbaart Zijn "Heiligste Boek"

In 1873 voltooide Bahá'u'lláh Zijn belangrijkste werk, *De Kitáb-i-Aqdas*, het Heiligste Boek. Het boek geeft de wezenlijke wetten en principes weer die door Zijn volgelingen moeten worden nageleefd, legt de grondslag voor bahá'í-instituten en maakt Zijn visie op de ontwikkeling van de menselijke beschaving duidelijk.

Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht. Ga met alle religies om in vriendschap en eendracht, opdat zij door u de zoete geur van God mogen inademen. Hoedt u dat gij onder de mensen niet door de vlam van dwaze onwetendheid wordt overweldigd. Alle dingen komen voort uit God en tot Hem keren zij weder.



Het landhuis in Bahjí

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

Professor Browne ontmoet Bahá'u'lláh

In april 1890 ontmoette professor Edward Granville Browne van de Universiteit van Cambridge Bahá'u'lláh tijdens vier opeenvolgende interviews. Professor Browne schreef over zijn eerste ontmoeting: “Het gelaat van Hem op Wie mijn blik viel zal ik nooit vergeten, ofschoon ik het niet kan beschrijven.”

Toch zal dit eenmaal geschieden; dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan en de 'Allergrootste Vrede' zal komen... Hebt u dit ook in Europa niet nodig? Is dit niet wat Christus heeft voorgezegd? Toch zien Wij uw koningen en heersers hun schatten meer verspillen aan middelen die tot vernietiging van het menselijk ras leiden dan ze aan te wenden om het geluk van de mensheid te bevorderen.



Graftombe van Bahá'u'lláh in Bahjí

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

Het overlijden van Bahá'u'lláh

In de vroege uren van 29 mei 1892 overleed Bahá'u'lláh. In Zijn testament werd Zijn zoon 'Abdu'l-Bahá aangewezen als Zijn opvolger en hoofd van het Bahá'í-geloof – de eerste keer dat de Stichter van een wereldreligie expliciet duidelijk heeft gemaakt wie men na Zijn dood moet volgen.

Het doel van deze Verguisde bij het doorstaan van deze ramspoeden en ontberingen, bij het openbaren van de heilige Verzen en bij het tonen van bewijzen, is niets anders geweest dan het vuur van haat en vijandschap te doven, opdat de horizon van het hart der mensen mag worden verlicht met het licht van eendracht, en ware vrede en rust mag vinden.



Het huis van 'Abbúd in 'Akká

1817

1852

1863

1867

1868

1873

1890

1892

2017

De wereldomvattend visie van Bahá'u'lláh

Bahá'u'lláh legt uit dat de religies in de wereld uit dezelfde bron komen en in essentie opeenvolgende hoofdstukken zijn van één religie van God. Bahá'ís geloven dat het van cruciaal belang is om een gedeelde visie te vinden op de toekomst van onze samenleving en op het doel van ons leven.

Hetgeen bijdraagt tot de vernieuwing van de wereld en de verlossing van de volkeren en geslachten der aarde is neergezonden uit de hemel van uiting van Hem Die het Verlangen der Wereld is. Luister aandachtig naar de raadgevingen van de Pen van Glorie. Dit is beter voor u dan al wat zich op aarde bevindt. [...] Groot is de rang van de mens. Groot moeten ook zijn inspanningen zijn voor het herstel van de wereld en het welzijn der volkeren.